

THEMA-DAG

**Esoterische geheimen
in de Bijbel**



Hans Stolp

september 2017

Het Boek der Boeken is een Mysterieboek

Eens werd ons, eeuwen geleden nu al, een heel bijzonder boek in handen gelegd. Door vroegere generaties werd het vol eerbied *Het Boek der boeken* genoemd, *het Woord van God*, of, in het Latijn, *Verbum Dei*. In dat boek stonden de Mysteriën van Jezus Christus beschreven, zoals de incarnatie van de kosmische Christus in de mens Jezus bij de Doop in de Jordaan. Ook vertelt het in beeldende taal over de Mysteriën van het Kruis.

Dat Mysterie van het kruis: het Boek der boeken leert ons dat Jezus Christus zijn kruisdood zijn Verheerlijking noemt. Hangend aan het kruis riep Hij uit: *mijn God, mijn God, wat hebt Gij mij verheerlijkt*. Ook de raadselachtige afdaling van de Christus na zijn dood tot in het hart van de aarde staat erin beschreven. Het is, alsof we nu pas beginnen door te dringen tot de vele Mysteriën die in dit Boek der boeken versluierd, beeldend, werden opgetekend.

Eeuwenlang mochten alleen geestelijken dat Boek der boeken lezen. Hoe zou een gewoon mens immers al die ondenkbare Mysteriën kunnen begrijpen? De meeste geestelijken begrepen die zelf niet eens!

Maar toen de boekdrukkunst werd uitgevonden en de mens zelfbewuster werd, nam hij zelf het Boek der boeken ter hand. Hij wilde zich voeden met de rijke inhoud ervan. Maar hij kwam daarbij niet verder dan de buitenkant van alles wat dit Boek der boeken ons leren wil. Daarom legde hij na een paar eeuwen teleurgesteld dit Boek terzijde.

Gelukkig zijn er grote gidsen en Meesters die ons leren dit Boek der boeken opnieuw ter hand te nemen en oog te krijgen voor de vele verborgen geheimen die dit Boek bevat. Lang duurde het voordat de mens zich het nodige inzicht daartoe verwierf. Maar toen voltrok zich een wonder: dat oude, versmade Boek, de Bijbel, het werd tot een nieuwe schat, een gids naar een nieuw en ongekend geestelijk leven.

Zo beginnen we te ontdekken dat de Bijbel, het Boek der boeken dat vele generaties voor ons geïnspireerd heeft, in wezen een Mysterieboek is.

1. De Bijbel is een Myserieboek.

Jezus gaf **twee soorten onderwijs: openbaar en esoterisch onderwijs.**

a) Allereerst gaf hij **openbaar onderwijs**, voor iedereen bedoeld.

Dit onderwijs was vooral beeldend, en Jezus vertelde daarbij veel gelijkenissen. Dat lezen we ook in de Bijbel: *Hij sprak tot het volk in gelijkenissen, maar aan zijn leerlingen zelf verklaarde Hij alles* (Marcus 4 : 34 en Mattheus 13 : 34).

Een boeiend voorbeeld vinden we in Lucas : 58 en 59, waar Jezus in verholde vorm over karma en reïncarnatie spreekt: *Want als gij met uw tegenpartij naar de overheid gaat, geef u dan onderweg moeite om van hem af te komen; anders zal hij u voor de rechter sleuren, en de rechter zal u aan de gerechtsdienaar overgeven, en de gerechtsdienaar zal u in de gevangenis werpen. Ik zeg u: gij zult daar voorzeker niet uitkomen, voordat ge ook de laatste cent betaald hebt.*

b) Daarnaast gaf Jezus **geheim onderwijs ofwel esoterisch onderricht**. Dat gaf Hij aan **zijn leerlingen** (mannen en vrouwen!), meestal op **de Olijfberg**. Dit geheime onderwijs bestond uit **mysteriekennis**: heilige kennis die alleen voor de ingewijden bedoeld was en alleen op mysteriescholen werd onderwezen.

Jezus gebruikt een bijzondere uitdrukking om naar deze geheime kennis te verwijzen: *Wie oren heeft, die hore!* (Zie bijvoorbeeld Mattheus 11 : 15)

Verschillende teksten in de Bijbel gaan in op deze twee vormen van onderwijs.

Bijvoorbeeld Mattheus 7 : 6 en Het Evangelie van Thomas 93: *Geef het heilige niet aan de honden, en werpt uw parels niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren.* Dat wil zeggen: esoterische geheimen moet je niet in het openbaar uitspreken, alleen maar in kleine kring.

En het Evangelie van Filippus (94) vertelt dat je ieder mens datgene moet geven, wat past bij haar of zijn bewustzijnsniveau: *Een heer des*

huizen had zich alles verworven ... Nu was hij een verstandig man en hij kende ieders voedsel. De kinderen zette hij brood voor, de slaven olie en koren. Het vee kreeg stro en gras, de honden botten, de varkens eikels en broodresten... Hij zal op ieders zielsgesteldheid letten en dan met hem spreken.

De esoterische geheimen werden in het openbaar – en dus ook in de Bijbel – alleen **terloops aangeduid, of in beelden en gelijkenissen weergegeven. De Bijbel staat vol met zulke beelden en gelijkenissen en is dus in wezen een Mysterieboek, zij het een versluierd Mysterieboek.**

- Een voorbeeld van zulke versluierde mysteriegeheimen is de wijze waarop Jezus vertelt dat Johannes de Doper een incarnatie van Elia is: *Hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft die hore!* (Mattheus 11:15,16)
- **Zie ook de terloopse verwijzing naar karma en reïncarnatie in de Brief van Jacobus (3 : 6):** *Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel...*

2. De Mysteriën van Jezus Christus in de Bijbel

a) De zogenaamde fout in de stamboom van Jezus blijkt een Mysteriegeheim.

In Mattheus 1 : 17 wordt de stamboom van Jezus als volgt samengevat:

Al de geslachten van Abraham tot David zijn veertien geslachten, en van David tot de Babylonische gevangenschap veertien geslachten,

en van de Babylonische gevangenschap tot de Christus veertien geslachten.

Tel je in de stamboom de genoemde namen en generaties op, dan klopt de stamboom niet. Weliswaar kloppen de eerste twee reeksen van 14 generaties wel, maar bij de laatste reeks worden maar dertien generaties genoemd. Of toch niet?

In vers 16 wordt gezegd:

Jakob (= 11^e generatie) verwekte Jozef (= 12^e generatie), de man van Maria, uit wie Jezus (= 13^e generatie) geboren is die de Christus (= 14^e generatie) genoemd wordt. In deze tekst worden de mens Jezus en de Christus dus duidelijk onderscheiden van elkaar: Jezus werd in Bethlehem geboren en de Christus bij de Doop in de Jordaan.

b) Het Mysterie van de Doop.

Bij de Doop van Jezus in de Jordaan hoort Johannes de Doper een stem die zegt: *Deze is mijn Zoon, de Geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.* Maar volgens een belangrijk en betrouwbaar Bijbelhandschrift (Codex Bezae) heeft Johannes dit gehoord: *Gij zijt mijn Zoon, heden heb Ik hem verwekt.*

In deze tekst wordt duidelijk dat de Christus bij de Doop in de Jordaan in de mens Jezus incarneert. Daarom werd in het verleden het eigenlijke Kerstfeest (= Christusfeest) gevierd op 6 januari (het feest van de Doop) en niet op 25 december. Van oudsher wordt 6 januari dan ook *Epifanie* genoemd, *De Verschijning van Christus.*

c) Het Mysterie van de Nacht van Gethsemane

In Lukas 22 : 42 worden deze indrukwekkende woorden van Jezus Christus overgeleverd: *Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.* In vers 44 wordt zelfs verteld: *En Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels die op de aarde vielen.* Waarom is Jezus Christus zo bang?

- Hij is bang omdat zijn leerlingen slapen, en juist zij moeten de getuigen zijn van zijn Mysteriën en die aan de wereld verkondigen.
- Bovendien dreigde Hij op dat moment te sterven, omdat zijn lichaam volkomen versleten was omdat het drie jaar lang de onvoorstelbaar grootse Christusenergie had verdragen.

d) Het Mysterie van de Verheerlijking aan het Kruis

Mattheus 27 : 46 vertelt: *Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?* Maar oude handschriften

maken duidelijk dat er oorspronkelijk iets anders gestaan heeft: *Mijn God, mijn God, wat hebt Gij Mij verheerlijkt*. Op dat moment was Jezus helemaal – zelfs tot in het merg van zijn botten – doordrongen van de Christusenergie. Hij was op dat moment de manifestatie van Christus op aarde geworden.

e) Het Mysterie van de Nederdaling ter helle

- In Mattheus 12 : 40 zegt Jezus Christus: *Zoals Jona drie dagen in het inwendige van de vis was, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn*. In het hart van de aarde bevindt zich het rijk van de demonen, de hel. Na zijn dood gaat Jezus Christus allereerst de confrontatie met de duistere machten in het hart van de aarde aan en doorleeft daar zijn aarde-inwijding. Na deze confrontatie betreedt hij het land Shamballa, het gebied waar Christus leeft, eveneens in het hart van de aarde.
- Het dode lichaam van Jezus Christus wordt begraven in de spelonk van Jozef van Arimathea. Als gevolg van zware aardbevingen die tot de Paasmorgen voortduren, zakt het dode lichaam in een diepe kloof die door deze aardbevingen wordt veroorzaakt. Nu begint zijn dode lichaam vanuit het hart van de aarde energieën vrij te geven en wordt Jezus Christus ook op die manier tot de geest van de aarde.

f) Het Mysterie van de doorgang van Jezus Christus door de astrale wereld

De eerste Brief van Petrus vertelt (in 3 : 18, 19) over de Christus: *Hij die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de Geest, in welke Hij ook is heengegaan en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis, die eertijds ongehoorzaam waren in de dagen van Noach ...*

In deze tekst wordt beschreven hoe de Christus na zijn Opstanding de vele mensen wakker roept die al sinds de ondergang van Atlantis (= de zondvloed) gevangen zaten in de astrale wereld, omdat ze de weg naar de Lichtwereld niet konden vinden.

In de Brief aan de Efeziërs (4 : 8) staat dit zo beschreven: *Opgevaren ten hemel voerde Hij gevangenen mee*.

3. Esoterische geheimen in het Oude Testament

a) De inwijding van Noach: een waterinwijding

Op een afbeelding in de catacombe van Priscilla in Rome staat Noach in een kleine kist. Er wordt geen ark afgebeeld: de kist is eigenlijk een sarcofaag. De ark wordt in het Hebreeuws (Oude Testament) een *tebah* genoemd. Datzelfde woord wordt ook gebruikt voor het biezen mandje van Mozes. Een *tebah* is in feite een doodskist of sarcofaag, en het symbool van de inwijding.

Noach was dus een grote ingewijde – en wel een van de grootste! Hij wordt ook wel **Manu** (of Manoe) genoemd en is **de inwijder van de Rishi's, van Zarathoestra en van Hermes Trismegistos.**

De inwijding van Noach is **een waterinwijding.**

Een waterinwijding kunnen we ook in de huidige tijd beleven: als je je niet meer door de omstandigheden laat leven en het vertrouwen (in een stille hulp vanuit de geestelijke wereld) bewaart.

b) De rib van Adam

In Genesis 1 : 18 staat: En het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past.

Vers 21: Toen deed God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij één van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Here God bouwde de rib die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar naar de mens.

Deze tekst is geschreven door de grote ingewijde Mozes die deze beelden ophaalde uit de Akasha-kroniek. Daar zag hij dat de mens oorspronkelijk androgyn was, maar later (in de Lemurische tijd) in man en vrouw uiteenviel. Het Hebreeuwse woord voor rib *tsela* betekent ook zijde of helft. Er kwam dus een splitsing in de mens: de man kreeg de aanleg tot het redenerende verstand, de vrouw de aanleg van het gevoelsleven.

Door deze splitsing kwam er voor de mens scheppingskracht vrij die hij mocht gebruiken voor de ontwikkeling van het denken.

c) De symboliek van het getal 40

In de Bijbel komt het getal 40 zeer vaak voor:

- Het lichaam van Jacob werd 40 dagen gebalsemd.
- Israël zwierf 40 jaar door de woestijn.
- Saul, David en Salomo regeerden elk 40 jaar.

Het getal 40 heeft drie symbolische betekenissen:

1. Overgangperiode
2. Voorbereiding
3. De door God vastgestelde tijd.

Als het getal 40 genoemd wordt, gaat het dus niet zozeer om een bepaald aantal jaren, maar om de symbolische betekenis van dit getal. Daarom regeerden ook Saul, David en Salomo elk 40 jaar: om aan te geven dat hun regeerperiode door God zelf was vastgesteld. Waarschijnlijk duurde hun werkelijke regeringstijd langer of korter.

d) De tweede dood

In Hosea 5 : 2 staat over de dood: Ten derde dage zal Hij (= God) ons oprichten, en wij zullen leven voor Zijn aangezicht.

Deze tekst slaat op de eerste drie dagen na de dood als wij in de etherische wereld leven en terugkijken op de beelden van ons zojuist voltooide leven. Na drie dagen leggen wij ook ons etherisch lichaam af en gaan we de astrale wereld binnen. Dit wordt wel onze tweede dood genoemd.

Later zegt Jezus in Johannes 5 : 25: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen, zullen leven. Wie zich innerlijk verbindt met de Christus (en dus: met de liefde), zal leven, ook al is hij gestorven..

4. De strijd van Michaël en Lucifer

Judas 1 : 9 vertelt: Maar Michaël, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uit te brengen, maar

Michaël en Lucifer betwisten elkaar het bezit van het etherische lichaam van Mozes (dat deze gekregen had van Zarathoestra). Lucifer wilde dit lichaam misbruiken, om, gehuld in dit lichaam, aan de mensen te verschijnen in de tijd dat de Christus zou wederkomen (in deze tijd dus). Als hij gehuld in dat stralende lichaam van Mozes aan de mensen verscheen, zouden ze denken dat hij de wedergekeerde Christus was en in de war raken.

Michaël wilde dat voorkomen, en daarom betwistte hij Lucifer het etherisch lichaam van Mozes!

5. Vertaalfouten in de Bijbel

Eeuwenlang werd de Bijbeltekst overgeschreven. Pas in **1455** verscheen de eerste Bijbel in druk: **de Gutenbergbijbel**. In **1637** verscheen de eerste Nederlandse vertaling: **de Statenvertaling**.

Eeuwenlang werden de manuscripten van de Bijbel dus overgeschreven, en wel door monniken, kopieerders en schrijvers.

Daarbij ontstonden manuscripten met allerlei verschillende tekstvarianten. De meest betrouwbare manuscripten die gebruikt werden voor de vertalingen in de volkstaal, waren **de Vaticanus, de Sinaïticus, de Alexandrinus en de Codex Bezae**.

Aan het slot van de Bijbel staat een vermaning aan de kopieerders (Openbaringen 22 : 18, 19): *Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen die in dit boek beschreven staan. En indien men afneemt van de woorden van de profetie, dan zal God zijn deel afnemen van het geboomte des levens.*

Toch zijn er allerlei veranderingen in de bijbeltekst aangebracht: per ongeluk, uit onbegrip of zelfs met opzet. Zie bijvoorbeeld:

- Lucas 17 : 21: waar in de gangbare Nederlandse Bijbel (NBG)

staat: *het koninkrijk Gods is bij u*. Maar in het Grieks staat er: *Het koninkrijk Gods is in u...*

- Het slot van het Onze Vader gebed is een toevoeging: *Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid*. Ook dit is dus een vervalsing van de tekst!
- Daniël 12 : 3 werd later toegevoegd door de Farizeeërs die hun visie op de dood wilden doordrukken: *Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, deze tot eeuwig leven, en anderen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen*.

6. Conclusie: de Bijbel is een mysterieboek!

- **De Bijbel staat vol met Mysteriegeheimen** – ook geheimen die we nu nog niet ontraadselen kunnen.
- **Deze geheimen kunnen we pas ontraadselen als we tot een hoger bewustzijn zijn opgeklommen.**
- Zie bijvoorbeeld Genesis 1 : 26, waar in de gangbare vertaling staat: *En God schiep de mens naar Zijn beeld; man en vrouw schiep Hij hen*. Nu pas, in deze tijd, ontdekken we dat we het slot van deze tekst beter zo kunnen vertalen: *mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen*. Deze vertaling werd pas mogelijk toen het besef tot ons doordrong dat ieder mens in wezen mannelijk en vrouwelijk is.
- **Zo wachten er nog meer Mysteriegeheimen op onthulling!**
- **Pas op met moderne vertalingen:** die vertalen alle verborgen geheimen weg, gewoon, omdat ze geen enkel benul hebben van verborgen Mysteriegeheimen!. Zij vallen onder de banvloek van Openbaringen 22 : 18 en 29!
- **Een zo letterlijk mogelijke Bijbelvertaling – en dan nog liefst met inzicht in de vele Mysteriegeheimen is wenselijk!** Bijvoorbeeld de Statenvertaling of de vertaling van het Nieuwe Testament van Ogilvie.

Samenvattend: Als Mysterieboek dient de Bijbel weer in ere hersteld te worden!

Hans Stolp sept 2017

STICHTING 'DE HERAUT'



AGENDA

Voor andere themadagen van Hans Stolp
(georganiseerd door stichting 'De Heraut')
zie

www.stichtingdeheraut.nl

Op deze website vindt u onder menu-item themadagen
ook de gepresenteerde afbeeldingen
en de digitale versie van dit boekje.

Voor Inlichtingen en opgave voor een themadag

Secretariaat Stichting De Heraut
Uitstroom 1, 5345 RX, Oss
Tel: 0412644856
Email: secretariaat@stichtingdeheraut.nl

De website van Hans Stolp is:
www.hansstolp.nl

Meer over het Esoterisch Christendom
kunt u vinden op de website
www.esoterischchristendom.nl