

THEMA-DAG
over
Het Michaëlfest



Hans Stolp

september 2018

Michaël, eens heb jij mij geroepen

Michaël, vol eerbied, maar ook vol liefde sta ik bij jou stil. Eens heb jij mij geroepen – en sinds die tijd gaat heel mijn hart naar jou uit. Ik weet dat ik jou toebehoor, dat ik jou dienen mag en dat ik een der jouwen ben, een Michaëliet. Ik beloof jou mijn trouw.

Eerst vervulde mij vooral een diep ontzag voor jou: er gaat zo'n grootse kracht van jou uit en zelfs Ahriman was niet opgewassen tegen jou en moest zich gewonnen geven. Daarom wordt in alle geestelijke werelden vol eerbied jouw onstuitbare kracht bezongen.

Maar hoe meer ik mij verbonden voelde met jou, hoe meer ik mij ook bewust werd van jouw liefde, jouw trouw en van de vele offers die jij brengt om ons bij te staan. Jouw liefde raakte me steeds meer: het ontroert me hoezeer je bewogen bent om ons en onze toekomst.

Sinds deze liefde mijn hart vervult, begin ik steeds duidelijker te zien, hoe ik jou dienen mag: door te denken met mijn hart, zodat voelen en denken daar, in mijn hart, tot een eenheid worden omgesmeed. Je vraagt me om moedig door alles heen te gaan wat mij zwaar valt, zodat ik geestelijk groei aan de beproevingen op mijn levensweg.

Jij leert mij om warmte, zachtheid én kracht tot een onbreekbare liefde om te vormen. Je leert mij te kijken met de ogen van mijn hart, zodat ik vol verwondering de grootse geheimen van de kosmos leer doorgronden. Je leert me kwetsbaar te zijn en tegelijk sterk, onbreekbaar.

Michaël, aan jou ontleen ik de kracht om het uit te houden in de angst. Om daar doorheen te gaan en de angst niet te verdringen, maar mij ook niet door de angst te laten overweldigen. Juist dan, fier rechtop, kan ik Christus ervaren – En misschien is dat wel het grootste geschenk dat je mij geeft: mij te leren hoe ik in dit leven met Christus zelf in verbinding kan komen.

Eens heb je mij geroepen – sindsdien ben ik een der jouwen, een Michaëliet, trouw aan jou.

Vooraf

Vandaag vieren wij het feest van Michaël: dat valt immers op 29 september. Juist vandaag is het belangrijk ons te realiseren dat Michaël ons ieder persoonlijk geroepen heeft, en wel in de geestelijke wereld, voor onze geboorte. Natuurlijk zijn we dat vergeten, maar we kunnen Michaël op zijn feestdag geen groter geschenk geven dan door ons vandaag zijn roeping (opnieuw) bewust te worden.

Michaël heeft vele offers gebracht om ons in deze tijd te kunnen leiden en bij te staan, bijvoorbeeld het verlies van de Michaëliſche wijsheid. Wie zich die offers bewust wordt, krijgt een steeds grotere eerbied voor Michaël: hij bracht die offers immers uit bewogenheid met de mens, met ons lot en onze toekomst.

Hij vraagt ons in deze tijd om te leren denken met ons hart en zodoende een geestelijk denken te ontwikkelen. Hij verbindt – als wij hem daartoe uitnodigen – de stevige en de zachte kanten in onze ziel met elkaar zodat we een zelfbewust mens worden die een open oog heeft voor wat er omgaat in de ander. Hij geeft ons de moed door de angst heen te gaan en schenkt ons de kracht om het uit te houden, ook als wij geen hand voor ogen meer zien.

Maar zijn grootste geschenk is dat hij ons in verbinding brengt met Christus en de Christusimpuls in ons hart tot leven wekt. Zo maakt hij ons tot een ander, nieuw mens in wie niet langer het ego allesbepalend is, maar de geest.

Luister naar binnen en hoor hoe Michaël je roept!

1. Hoe Michaël in ons leven werkt

Veel mensen doen 's avonds voor het slapen gaan **een vaste oefening**. Zij kijken terug op de voorbije dag en maken zich bewust wat ze die dag eigenlijk beleefd hebben. Daarna kijken ze terug naar het leven dat achter hen ligt. Daarbij zien ze natuurlijk niet alleen de vrolijke of gelukkige herinneringen, maar zien ze ook de donkere ervaringen terug, de pijn en het verdriet. Nu gaat het erom niet te blijven stilstaan bij die pijn, maar de aandacht vooral te richten op wat je van die donkere ervaringen geleerd hebt.

Vervolgens **bedanken ze Michaël**, want aan zijn impuls die hen hielp om vol te houden, danken ze de geestelijke winst die ze op de donkere levensperioden behaalden: dat ze gevoeliger werden bijvoorbeeld, of geestelijk sterker. Door deze dankbaarheid ontstaat er geleidelijk een diepe band met Michaël. **Wie zich oefent in dankbaarheid, verbindt zich als vanzelf met Michaël!** Overigens: de hulp van Michaël zie je meestal pas achteraf, niet als je midden in het donker of het verdriet zit.

In ons leven geldt er **een oude esoterische wet**: zo diep als je door het donker bent heengegaan, net zo intens zal je het licht mogen ervaren. Als je je tenminste niet opsluit in bitterheid of zelfbeklag. Bovendien is het zo dat Michaël ons voor veel sterker houdt dan wij zelf denken te zijn. Het is alsof hij zegt: *Jullie zijn veel sterker dan jullie zelf denken. In wezen is jullie kracht onuitputtelijk. Denk daarom niet te klein over jezelf.*

Juist om ons te oefenen in de nodige geestkracht, doen leerlingen van de Vrije School op het Michaëlfeest van 29 september zogenaamde moedproeven. Ze spelen de ridder die de draak verslaat, ze klimmen in bomen, en dan net iets verder dan ze eigenlijk durven, of ze vliegeren. Een vlieger heet in het Duits een Drache (draak).

2. Michaël is de regent of de geestelijk leider van deze tijd.

Sinds 1879 is Michaël de geestelijk leider van onze tijd. Zeven aartsengelen mogen om de beurt ongeveer 350 jaar de mensheid op hun eigen, unieke manier leiden en inspireren. Sinds 1879 is dat de grote aartsengel Michaël.

Kenmerkend voor zijn inspiratie is:

- Een streven naar het **wereldburgerschap**, ofwel kosmopolitisme.
- **Bewustwording van de geestelijke wereld**
- **Zoeken naar het 'daarom'** van de ervaringen die ons overkomen, in plaats van blijven hangen in een eindeloos herhaald 'waarom?'

Michaël was ook de geestelijk leider of regent van de mensheid in de tijd van Alexander de Grote, omstreeks 350 v. Chr.

Alexander voerde vele oorlogen. Gevraagd waarom hij zoveel oorlogen voerde, zei hij:

Dat is door de Voorzienigheid zo ingericht, omdat wij dienaren zijn van haar wil. Want de zee beweegt niet als de wind niet waait, en bomen wiegen niet zonder de storm en ook de mens is niet werkzaam zonder de Voorzienigheid. Ook ik wil ophouden oorlog te voeren, maar de Heer van mijn wil laat het niet toe.

De Heer van zijn wil is Michaël. Alexander weet zich dus geïnspireerd door Michaël.

Net als toen is er ook nu sprake van een Michaëlische storm op aarde. Wat wil Michaël met de huidige storm? Hij wil **het beperkte nationalistische denken overwinnen, het racisme en het dogmatische denken**. Dat wil hij, omdat hij strijdt voor de zelfstandigheid van de mens en dus voor de vrijheid van de mens. Zo is ook de zogenoemde Arabische lente te danken aan een impuls van Michaël.

De vrijheid die Michaël ons schenkt, moet echter wel geleerd worden. Dat wil zeggen: we moeten leren om de toenemende vrijheid niet op een egoïstische manier te gebruiken, maar in dienstbaarheid en liefde, om er anderen mee te helpen. Deze vrijheid vormt de basis voor de hogere liefde (van het hoger Zelf of hogere Ik) die Christus ons in deze tijd brengt.

3. De vaderlijke liefde van Michaël

Michaël is *de Zendbode van de liefde*. Hoe laat dat zich rijmen met de storm die hij over de mensheid heen doet komen? Denk bijvoorbeeld aan de stormen van deze tijd en aan de oorlogen van Alexander de Grote.

Nu zijn er twee soorten liefde: een vaderlijke en een moederlijke liefde.

De moederlijke liefde is:

- Troostend, en
- met aandacht voor het innerlijk van het kind.
- Ze probeert pijn en ongemak te voorkomen of te genezen (kusje op de zere plek)

De vaderlijke liefde:

- Zet ons op onze voeten geeft ons een duwtje;
- daagt ons uit,
- leert ons verantwoordelijkheid te dragen,
- en bevestigt ons.

Meisjes hebben bijvoorbeeld de bevestiging van hun vader nodig om te leren vertrouwen dat hun uiterlijk goed is. Jongens hebben de uitdaging van de vader nodig om kracht, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn te ontwikkelen.

De liefde van Michaël is een vaderlijke liefde: uitdagend, maar ook bevestigend (heus waar: je kan het wel!)

4. De impulsen van Michaël

Iedereen ervaart, bewust of onbewust, de impulsen van Michaël. Daarbij gaat het met name om deze impulsen:

- **Wees écht in relaties** en verschuil je niet achter een muur. En vergeet niet dat mensen zich ook achter grapjes verbergen, of door hard te werken, of door nooit te zeggen wat er echt in je omgaat.
- Een **verlangen naar vrijheid**.
- **Bewustwording van de geestelijke wereld**: van reïncarnatie, het leven na de dood en van de stille hulp van engelen en gestorven geliefden.
- **Bewustwording van de Mystериën van Christus**.
-

Michaël wordt dan ook wel *Het Aangezicht van Christus* genoemd. Ook worden die twee: Christus en Michaël wel in een adem genoemd: *Michaël-Christus*.

5. Een Herfstfeest

Michaël is de leidende aartsengel van de zon. Hij werkt aan ons en leidt ons al sinds de eerste incarnatie van moeder Aarde: de Oude Saturnus. Als leidende zonne-engel leidt hij ook alle ontwikkelingen van ons zonnestelsel.

Het Michaëlfeest op **29 september** is een herfstfeest. In **813** op het **Concilie van Mainz** werd dat door de kerkvaders besloten. Met als kenmerken:

- Een oogstfeest
- Een geestelijk oogstfeest (denk aan de rijkdom van de ouderdom!)
- Een moedfeest, en
- Een dankfeest.

6. Michaël en Lucifer en Ahriman (de duivel en de satan)

Ooit, in het **Lemurische Tijdperk**, verbande Michaël **Lucifer** naar de aarde. Daar begon hij op de mens in te werken. In de Bijbel wordt ons dat beeldend verteld in het verhaal over de slang (= Lucifer) in het Paradijs. Maar waarom verbande Michaël Lucifer naar de aarde?

Opdat hij ons zou gaan inspireren. Hij bracht ons namelijk kennis (en wat hebben we veel van hem geleerd!) en bewustwording van onszelf.

In de Bijbel staat dat Adam en Eva zich bewust werden dat ze naakt waren: dat is een beeldende beschrijving van het begin van de bewustwording van Adam en Eva van zichzelf, dankzij de impuls van Lucifer.

Later – **tussen 1841 en 1879** – werd **Ahriman**, ofwel de satan, naar de aarde verbannen door Michaël. Lucifer wil ons laten vergeten dat wij op aarde leven, en maakt ons zweverig, terwijl Ahriman ons juist de geestelijke wereld wil laten vergeten en ons aan de aarde wil kluisteren.

De impuls van Lucifer brengt ons onder andere:

- Zelfoverschatting
- Een zweverige levenshouding
- Egoïsme

De impuls van Ahriman brengt ons onder meer:

- Materialistisch denken en leven
- Eenzaamheid
- Ontneemt ons het besef van de zin van ons leven
- Angst
- Gebrek aan eigenwaarde
- Starre levenshouding

In de Bijbel wordt de val van Lucifer zo beschreven:

Jesaja 14 : 12: *O. Morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen ...*

Ezechiël 28 : 17: *Ter aarde wierp Ik (= God) jou (= Lucifer) neer.*
Ahriman werkt sinds zijn val op aarde (1879) in op ons hart en op ons denken. Ons denken wil hij dor, levenloos en plat materialistisch maken. Ook wil hij het aardse leven omvormen tot een strak geordend, machinaal leven.

De gevolgen van de val van Ahriman zijn onder andere:

- 1917: het Bolsjewisme
- 1914 – 1918: Eerste Wereldoorlog
- 1940 – 1945: Tweede Wereldoorlog
- God-is-dood-theologie
- Politiek die spreekt over voltooid leven als mensen hun leven als zinloos ervaren.

7. De incarnaties van Lucifer, Christus en Ahriman

3000 v. Chr.: Lucifer incarneert in China in de gele keizer, Huang Di.

Omstreeks het begin van onze jaartelling: Christus incarneert in de mens Jezus van Nazareth.

Omstreeks 2664 (of eerder!) zal Ahriman in Amerika incarneren.
De Ahrimanische geesten zijn dus op dit moment druk bezig de komende incarnatie van Ahriman voor te bereiden.

Michaël geeft ons ook een nieuw inzicht in de incarnatie van de Christus. Hij leert ons denken in termen van processen en ontwikkelingen. Zo incarneerde de Christus in de mens Jezus van Nazareth toen deze 30 jaar oud was en hij werd gedoopt in de Jordaan (door Johannes de Doper). Drie jaar (tot aan de kruisiging) had de Christus ervoor nodig om het lichaam en de ziel van Jezus van Nazareth volledig te doordringen en 'te verchristelijken'.

Bij dit proces zijn de volgende zeven Mysteriën waar te nemen:

- 1. De Conceptie van de Christus bij de Doop in de Jordaan.**
- 2. De Embryonale fase van de Christus: tussen Doop en Kruisdood.**
- 3. De Geboorte van de Christus op aarde: bij de kruisdood van Jezus Christus.**

4. **Het aarde leven van de Christus:** tussen de Opstanding en de Hemelvaart (40 dagen).
5. **De Hemelvaart of eenwording met de etherische wereld.**
6. **Het Pinksterfeest** – ofwel de Geest verbindt de Christus met zijn leerlingen.
7. **De Wederkomst** van de Christus in de etherische wereld in deze tijd.

8. De afdaling van de kosmische wijsheid

Op een zeker moment ging de kosmische wijsheid de Christus (ofwel de Zonnegeest) achterna: zij verliet de zon en ging op weg naar de aarde. Maar wat is de kosmische wijsheid eigenlijk en hoe wordt zij genoemd?

De goddelijke wijsheid

- *De goddelijke intelligentie*
- *De Michaëlische intelligentie*

Wat behelst zij?

- Hoe de engelen handelen,
- omgaan met elkaar, en
- hoe zij verantwoordelijkheid dragen voor elkaar.
-

De kosmische wijsheid drukt zich uit in klanken: in sonates en symfonieën. Waarschijnlijk werden Bach, Mozart en Beethoven door deze hemelse muziek geïnspireerd!

In de 8^e, 9^e eeuw bereikten de eerste stralen of druppels van deze intelligentie de mensheid: het was als een hemelse regen! De aankomst van de allereerste intelligentie-energieën op aarde was een groot feest voor Michaël en de zijnen. Zijn verheugde uitroep weerklonk door alle werelden: *Wat de kracht van mijn rijk was, wat door mij werd beheerd, dat is hier niet meer. Dat moet daar beneden verder stromen, deinen en golven.*

De eerste gevolgen werden al snel merkbaar: op **het Concilie van Constantinopel in 869** werd besloten: de mens bestaat alleen uit een lichaam en een ziel. De geest werd geschrapt – en wel omdat de mens niet meer heldervoelend kon begrijpen dat een mens uit een lichaam, een ziel en een geest bestaat, en omdat hij dat (nog) niet met zijn beginnende denken kon begrijpen.

Omstreeks 1100 was Anselmus van Canterbury de eerste die een godsbewijs formuleerde: een poging om met het beginnende menselijke denken het bestaan van God te bewijzen.

Het gevolg van deze ontwikkeling was een toenemende vrijheid. Prokofieff schreef: *Op het moment dat de mens zijn gedachten niet langer uit de geestelijke wereld ontvangt .. en de zelfstandige schepper van eigen gedachten is, kan hij zijn vrijheid ... omvatten.*

Begin 15^e eeuw kwam er een nieuwe impuls vanuit de geestelijke wereld: bij **een indrukwekkend kosmisch onweer** ontving de mens een noodzakelijke impuls: om te denken met zijn hersens en dit denken tot een hoofddenken te ontwikkelen.

Het gevolg was dat iemand als Descartes **omstreeks 1650** kon schrijven: *Cogito ergo sum, ik denk dus ik ben*. Ofwel: de mens begon zijn identiteit aan dit nieuwe denken te ontleen.

Het gevaar was natuurlijk dat dit nieuwe denkvermogen in de handen van Ahriman terecht zou komen, en daardoor tot een kil, dor en plat Ahrimanisch denken zou worden. Daarom staan we in deze tijd voor de keuze: hoe willen we ons denken verder ontwikkelen? Tot een Michaëlish of geestelijk denken, of tot een materialistisch Ahrimanisch denken. Aan ons de keuze!

9. Het Concilie van Michaël in de Zonnesfeer

Michaël wist dat hij vanaf 1879 de geestelijk leider van de mensheid zou worden en dan de noodzakelijke impuls zou kunnen geven om het hoofddenken van de mens tot een geestelijk Michaëlish denken om te vormen. Daarom wilde hij de periode van zijn komende regentschap grondig voorbereiden, en wel vanaf de 15^e eeuw tot begin 19^e eeuw. Hij kon dat doen omdat Gabriël in die tijd regent van de mensheid was en hijzelf vanaf de 15^e eeuw als gevolg van het kosmische onweer niet langer de zorg had voor de kosmische wijsheid. Hij was dus vrij voor nieuwe taken en verantwoordelijkheden.

Aanwezig waren mensen die in vorige incarnaties met Michaël verbonden waren geraakt (de Michaëlieten), engelen, Luciferische engelen, hogere engelen en natuurwezens. Wat kregen de aanwezigen daar te zien en te doorvoelen? Ze kregen allereerst inzicht in de voorchristelijke mysteriescholen. Ze zagen hoe de engelen in het verre verleden naar deze heilige plaatsen afgedaald waren om de ingewijden te inspireren en hen inzicht en leiding te geven. Verschillende mysteriescholen werden getoond:

Egypte: de mysteriën van Serapis, Osiris, Thot en Hermes Trismegistos.

Perzië: de Mithrasmysteriën.

Griekenland: de mysteriën van Orpheus en Apollo.

Maar bijvoorbeeld ook de mysteriën in **Ierland:** resten van de vroegere Atlantische mysteriën.

Daarnaast kregen de aanwezigen de zonnemysteriën te zien, bijvoorbeeld die van **Efeze** en in **Atlantis**. Dat waren de mysteriën die nauw verbonden waren met Michaël.

De mysteriën van Efeze lieten zien wat het bijzondere van de zonne-mysteriën was: vrouwen werden er toegelaten, net als vreemdelingen. De vrijheid was er heel belangrijk en de Logos (die later de Christus genoemd zou worden) werd er vereerd.

De aanwezigen zagen hoe de mysteriën in de voorchristelijke tijd langzaam ten onder gingen. De gevolgen daarvan waren dat de

mensen aan zichzelf werden overgelaten en geen leiding van de ingewijden meer kregen. Hoe moest het verder? De enig mogelijke oplossing – zo zagen de aanwezigen – zou zijn om het hoofddenken van de mens tot een geestelijk denken om te vormen: dit denken zou in staat zijn om zich te verbinden met de geest in zichzelf, én met de geestelijke wereld om zo een nieuwe leiding vanuit de geestelijke wereld mogelijk maken.

10. De Hemelse Cultus in de Zonnetempel

De Hemelse Conferentie – ook wel **Michaëlschool** genoemd – werd afgesloten met een **Viering** of een **Cultus**. Deze duurde 33 jaar: van 1795 – 1828. Net zolang als Jezus Christus op aarde leefde!

Bij de Cultus – waar ook Christus aanwezig was – kregen de aanwezigen achtereenvolgens **de Oude Mysteriën te zien, de Mysteriën van de Christus en de Nieuwe Mysteriën**. Prokofieff schrijft daarover: *Het was, alsof de aanwezigen de zonsopgang van de geest mochten schouwen!* Ook werd duidelijk dat de huidige Michaëltijd - ondanks alle afbraak - in wezen het begin van de zonsopgang van de geest op aarde zou vormen.

De verdere inhoud van de Cultus werd gevormd door:

- De overgang van de Mysteriën van de Vader naar die van de Zoon (ofwel van de Christus).
- Hoe Michaël van een nachtgeest, een daggeest werd.
- Hoe er drie Altaren stonden die de komende drie incarnaties van moeder aarde symboliseerden: Jupiter, Venus en Vulcanus.
- En hoe er een nieuw wezen werd geschapen door de verbonden geestelijke krachten van alle aanwezigen: *Antroposofia* genaamd, een bovenzinnelijk wezen dat ook wel *Het Nieuwe Christendom* wordt genoemd.

•

Het is dit wezen dat alle Michaëlieten in deze tijd bijstaat en dat de etherische omhulling vormt voor de Christus bij zijn wederkomst in de etherische wereld.

11. De vrije ruimte in de etherische wereld en in ons hart

Na zijn komst in 1841 in de etherische wereld – waar hij Ahriman bedwong en naar de aarde verbande – schiep Michaël daar een vrije ruimte die volledig was ontdaan van Ahrimanische energieën. Daar kon de Christus zich bij zijn Wederkomst in de etherische wereld vestigen en kon Hij aan de mensen verschijnen zonder dat Ahriman dit zuivere beeld van Hem kon vertroebelen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de Komst van Christus in de etherische wereld, ofwel de Wederkomst, voor velen voelbaar en ervaarbaar. Toch heeft deze gebeurtenis weinig aandacht getrokken. De mensen moeten eerst een verbinding krijgen met Michaël, zodat hij hen op de Wederkomst kan voorbereiden en ze deze kunnen begrijpen.

Kort voor onze geboorte legt Michaël in het hart van de zijnen – de Michaëlieten – **een spiegelbeeld van zichzelf** neer. Geen direct beeld: dat zou te heftig zijn voor ons en zouden wij niet kunnen verdragen. Als wij ons tijdens ons aardse leven met Michaël verbinden, wordt dit spiegelbeeld geactiveerd. De krachten die dan vrijkomen, scheppen in ons hart **een vrije, schone ruimte waar de Christus kan neerdalen** en tot ons kan spreken. Vervolgens zijn het deze energieën die ons oproepen de Michaëlietische inwijdingsweg te gaan.

12 De Michaëlietische inwijdingsweg

1. **Studie** (maar dan met een beweeglijk, geestelijk denken).
2. **Controle over je emoties** verwerven.
3. Leren **denken met je hart**.
4. De wereld leren **zien door de bril van Michaël**.
5. Een **woonplaats voor Michaël** oprichten in je hart.
6. **Bezieling en enthousiasme** koesteren: alleen dat maakt verwondering mogelijk.
7. Ervaar **een innerlijke verbinding** met Christus.

STICHTING 'DE HERAUT'



AGENDA

Voor andere themadagen van Hans Stolp
(georganiseerd door stichting 'De Heraut')
zie

www.stichtingdeheraut.nl

Op deze website vindt u onder menu-item themadagen
ook de gepresenteerde afbeeldingen
en de digitale versie van dit boekje.

Voor Inlichtingen en opgave voor een themadag

Secretariaat Stichting De Heraut
Uitstroom 1, 5345 RX, Oss
Tel: 0412644856
Email: secretariaat@stichtingdeheraut.nl

De website van Hans Stolp is:

www.hansstolp.nl

Meer over het Esoterisch Christendom
kunt u vinden op de website

www.esoterischchristendom.nl