

THEMA-DAG



Waarin islam
en christendom
verschillen

EEN STAP NAAR
DIEPER INZICHT



HANS STOLP

Motto:

Leer bij alle heilige teksten te kijken naar de verborgen binnenkant, en realiseer je dat *‘deze binnenkant op zijn beurt ook weer een binnenste heeft, tot aan zeven diepere betekenissen toe’*

Uitspraak van Mohammed (volgens de Hadith)

De Bijbelteksten hebben een diepere, geestelijke betekenis die uitgaat boven de oppervlakkige, letterlijke betekenis. Hoe meer een mens zich ontwikkelt, hoe meer hij toegroeit naar die geestelijke uitleg.

Uitspraak van kerkvader Origenes

Aanslagen:

2004: Madrid	191 doden
2005: Metro in Londen:	52 doden
2012: Toulouse:	4 doden
2014: Bulgarije:	7 doden
2014: Brussel:	4 doden
2015: Parijs (Charlie H.):	12 doden
2015: Parijs (Bataclan):	130 doden
2016: Brussel:	31 doden
2016: Nice:	85 doden
2016: Berlijn	12 doden
2017: Manchester:	22 doden
2017: Istanboel	39 doden

Tussen 1960 en 2010:

10 miljoen moslims gingen in Indonesië over tot het christendom

**Na de aanslagen van 2001:
400.000 moslims werden christen**

Gevaar: fatwa en aanslagen ...

Zestiger jaren 20^e eeuw:

- **Autoriteiten vallen van voetstuk**
- **Vaticaan Concilie**
- **Haarlak en minirok**
- **Leven buiten eigen zuil ook goed**
- **Verrassend, opwindend, rumoerig**
- **Alle godsdiensten in wezen gelijk**

Verdeeldheid in islam en christendom:

Islam:

**Soennieten,
Sjiieten
Alevieten
Soefi's, enzovoort**

Christendom:

**Rooms-Katholieken
Protestanten
Anglicanen
Baptisten, enzovoort**

Nabeel Qureshi vertelt:

Mensen uit oosters-islamitische culturen vergaren hun waarheden via een structuur van gezag – en niet door zelf te redeneren.

En:

De islamitische leiders hebben het kritische denkwerk al verricht en de leiders weten het ook het beste.

Islam en christendom hebben veel gemeen:

- **het monotheïsme,**
- **de engelen,**
- **inzicht in hemel en hel,**
- **het verschil tussen goed en kwaad,**
- **het idee van een laatste oordeel,**
- **een heilig boek:
de Koran en de Bijbel.**

Voorwaarden voor een zinvol gesprek:

- **Wederzijds respect**
- **Bereidheid tot zelfkritiek**
- **Laat je raken door de ander**
- **Leef je in de ander in**

EEN JIHAD VAN LIEFDE

Mohamed El Bachiri

OPGETEKEND DOOR

David Van Reybrouck



El Bachriri:

Als de moordenaar denkt dat dit geweld door God wordt gezien als rechtvaardig, dan hebben hij en ik niet dezelfde religie.

In de beproeving die ik moet doorstaan voel ik me meer 'jihadist' dan de grootste strijder. Ik ben een jihadist van de liefde. Vraag me niet te haten, nog liever zou ik sterven!

El Bachiri:

Ze zijn kwaad, ze willen wraak. Ik zeg: Als je iemand doodt of met geweld reageert, dan maak je dezelfde fout als hij (= de moordenaar). Dan verlaag je je tot zijn niveau. Jullie zijn beter dan dat

Ik heb de kinderen gezegd dat mama in de hemel is, dat slechte mensen een bom in de metro hadden gelegd, dat God haar wilde beschermen en haar daarom had meegenomen naar de hemel.

De drie monotheïstische religies:

- **Jodendom (2000 v. Chr.)**
- **Christendom (begin jaartelling)**
- **Islam (600 na Chr.)**

De drie religies van het Boek:

Jodendom: Thora

Christendom: Bijbel

Islam: Koran

Genesis 12:

De Heer zei tot Abraham:

**Ga uit uw land en uit uw maagschap, en
uit uws vaders huis naar het land dat Ik
u wijzen zal.**

Koran:

Jullie hebben toch een goed voorbeeld in Ibrahim en hen die met hem waren, toen zij tot hun volk zeiden: Wij hebben niets te maken met jullie!



S16A

Genesis:

En Abraham ... zag, en zie, drie mannen stonden bij hem. En toen hij hen zag, zei hij:

Mijn Heer, indien ik uw genegenheid heb gewonnen, ga dan niet aan uw knecht voorbij....

Frieling zegt

dat de schrijver van Genesis heus wel heeft gezien dat deze constructie (taal)technisch niet klopte, maar dat hij deze op grond van een hogere inspiratie toch heeft laten staan!

De schrijver van Genesis wilde een bijzonder, esoterisch geheim tot uitdrukking brengen: het geheim van de Drievuldigheid.

De Drie-eenheid:

1. In de tijd van Mozes ontving het Joodse volk de Tien Geboden. Nu de mens de band met de groepsziel verloor, kreeg hij leiding van God de Vader die de mens zijn wetten schonk.

2. De komst van de kosmische Christus naar de aarde bracht ons de impuls van de vrijheid en de Christusimpuls.

Deze fase is dus die van God de Zoon

3. De derde fase is die van de Geest: God woont nu in onze ziel en in ons hart. Daar ontwikkelt hij zich tot de geest in ons, en daarmee tot ons geweten.

De Drie-eenheid: (2)

De Drie-eenheid laat ons dus een (ontwikkelings)weg zien, waarop de mens een steeds hoger Godsbewustzijn verwerft.

Mohammed wijst Drie-eenheid af:

De Shahada: Er is geen God dan Allah, en Mohammed is zijn profeet.

Soera 19:91: En zij zeggen: De Erbarmer heeft zich een zoon genomen – gij zijt waarlijk tot een heilloos ding gekomen.

Soera 112: Niet heeft Hij (Allah) verwekt, noch is Hij verwekt.

De gevolgen:

- 1. Het leidt tot een zeker **fatalisme** in de islam (Allah beslist alles).**
- 2. Het leidt tot **predestinatie**: alles is van tevoren al vastgelegd door Allah.**
- 3. De nadruk ligt in de islam meer op de **gehoorzaamheid** aan Allah dan op de liefde voor Allah.**
- 4. Er is **geen ontwikkeling** naar een hoger Zelf of naar de geest.**

Liefde in de Koran:

Soera 5:54: daar wordt gesproken over mensen die Hij (Allah) bemint en die Hem beminnen.

En in ***Soera 3:31*** wordt gezegd:
Als jullie God liefhebben, volg Mij dan en God zal jullie liefhebben.

Frieling:

Vergeet niet dat ook de islam door de goddelijke voorzienigheid betrokken is bij de ontvouwing van het goddelijke heilsplan.

Genesis:

En zijn zonen Izaäk en Ismaël begroeven hem in de spelonk van Machpala, dat tegenover Mamré gelegen is.

Soera 37:102:

Toen de zoon (van Ibrahim) wat ouder was, had Ibrahim een droom: Zoonlief, ik heb in een droom gezien dat ik je moet offeren. Wat denk je ervan?

Deze antwoordde: 'O, mijn vader, doe wat u bevolen is; gij zult mij, zo Allah wil, onder de duldenden vinden.'

Koran:

Toen Ibrahim zijn zoon ter ere van God met een mes wilde doden, sneed het mes niet.

Vervolgens klonk de stem van God; Hij stuurde een engel naar de profeet Ibrahim.

De engel zei dat een ram de plaats van de zoon mocht innemen.

Joodse legende:

Toen het zwaard (van Abraham) op Izaäks hals kwam, vloog zijn ziel van hem weg.

Toen de Heer echter zijn stem vanuit de sfeer van de Cherubim (= hoge engelen) liet weerklinken: 'Strek je hand niet uit naar de jongen', kwam de ziel in Izaäks lichaam terug.

Abraham maakte hem los en zette hem rechtop.

Toen merkte Izaäk dat het een opstaan uit de dood was.

De verschillen:

- 1. De islam is een maanreligie (354 dagen), het christendom een zonne-religie (365 dagen).**
- 2. Allah is de Verhevene of de Almachtige, en niet zozeer de liefdevolle God.**
- 3. Het grootste verschil is de visie op Jezus Christus.**
- 4. Volgens de islam is Jezus Christus niet gestorven aan het kruis. In Soera 4:157 staat: *Zij hebben hem niet gedood en niet gekruisigd.***

Geweldteksten Oude Testament:

Exodus 31:14: Gij zult de sabbat onderhouden, want deze is iets heiligs voor u; wie hem ontheiligt, zal zeker ter dood gebracht worden.

Leviticus 24:16: Wie de Naam des Heren lastert, zal zeker ter dood gebracht worden; ... zowel een vreemdeling, als een geboren Israëliet, zal, wanneer hij de Naam lastert, ter dood gebracht worden.

2 Kronieken 15:13: ... en ieder die de Here, de God van Israël, niet zou zoeken, moest ter dood gebracht worden, zowel klein als groot, zowel man als vrouw.

Geweldteksten in de Koran:

Soera 2:7: Allah heeft hun hart en oren verzegeld en over hun ogen is een sluier; hen wacht een zware straf.

Soera 2:191 (over de tegenstanders van de islam): En dood hen, waar gij hen ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet bij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding der ongelovigen.

Geweldteksten in de Koran: (2)

Soera 5:33: Doch de vergelding van hen die Allah en zijn boodschapper bestrijden is dat zij ter dood gebracht worden of dat hun handen en voeten worden afgekapt van weerszijden of dat zij uit het land verbannen worden.

Genesis:

Alle mensen op aarde spraken eenzelfde taal en gebruikten dezelfde woorden....

Ook zeiden ze: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot in de hemel reikt ... opdat wij niet over de aarde verspreid raken.

God hield dat echter niet voor een zinvol plan. Daarom zei Hij: Laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkaars taal niet verstaan.

Zo verstrooide de Here hen vandaar over de gehele aarde en zij staakten de bouw van de stad.

Talmoed:

En de Heere daalde neer met de zeventig engelen die zijn troon omgeven.

Hij verwarde de taal van hen die aan de toren bouwden.

Zo ontstonden uit de ene taal, zeventig verschillende talen.

Frans Lutters:

- **De val van de Twin Towers in 2001 vond plaats op de sterfdag van Abraham.**
- **De torenbouw van Babel vond plaats omstreeks 2000 v. Chr., de val van de Twin Towers in 2001 na Chr.**
- **Bij de torenbouw van Babel viel de ene taal uiteen in 70 talen.
En bij de ineenstorting van de Twin Towers waren er ongeveer 70 nationaliteiten in het gebouw aanwezig.**