

THEMA-DAG

De weg van het midden:

Christus

tussen

Lucifer en Ahriman



Hans Stolp

oktober 2019



Lucifer, Ahriman en Chistus

We komen naar de aarde om ons stap voor stap ons 'Ik' eigen te maken. Eerst ons lagere ik, daarna ons hogere Ik. Dat gaat niet vanzelf: we hebben er leermeesters voor nodig die ons uitdagen om te groeien en die ons elk leven opnieuw levenslessen voorleggen – en elke keer blijken die lessen zwaarder dan ooit.

Onze leermeesters zijn van eerbiedwaardige afkomst: Lucifer komt voort uit de rijen van de Engelen en Ahriman komt zelfs voort uit de hiërarchie van de Oerkrachten of Archai. Ze brachten, samen met hun volgelingen, een offer om tot leermeester van de mens te worden. Zo werden ze een 'Tegenkracht'.

Lucifer begon met zijn lessen in Lemurië, Ahriman voegde zich later bij hem in de Atlantische tijd. In de huidige tijd is het vooral Ahriman die ons zijn lessen voorlegt en ons uitdaagt. Hij verleidt de mensen en laat ze denken dat ze geen ziel en geen geest hebben en alleen maar een lichaam zijn. Velen vallen voor deze verleiding en vinden iedereen die nog gelooft in een geestelijke wereld beperkt en dom. Ze zullen in de toekomst een pilletje krijgen zodat ook zij vergeten zullen dat er zoiets als engelen en een hemel bestaat.

In deze tijd wordt ook de derde Tegenkracht actief: Sorat met zijn Asoera's. Hij wil verhinderen dat de mens zijn hogere Ik tot ontwikkeling brengt. Zijn wapen is de botte vernietiging: denk aan gezinstragedies, schietpartijen op scholen, terreur en ander extreem geweld.

De mens moet nu leren sterker te worden dan de angst en niet vervallen tot blinde wraakzucht. Gelukkig krijgt de mens daarbij een grote hulp: de Christus heeft ons eerder al de Christus-impuls, ons hogere Ik, gebracht en is nu afgedaald naar de etherische wereld om ons van daaruit aan te vuren de grootste winst die maar mogelijk is op al deze uitdagingen te behalen: de geboorte van ons hogere Ik – dwars door de weeën heen.

En wat zijn de wapens om staande te blijven in het geweld van deze tijd? Liefde, inzicht en geestkracht, deze drie. Wie zich deze wapens toe-eigent, ontwikkelt daarmee en daardoor de kracht van het hogere Ik: onze opdracht.

2. Bezinning is noodzakelijk

De meeste van ons zijn in de vorige eeuw geboren. Een eeuw die je (volgens Mathijs van Alstein) zo kunt typeren: *Het kwaad is geschied*. De Eerste en de Tweede Wereldoorlog, Sebreica en het Stalinisme met de Goelag-kampen waar een paar miljoen mensen stierven: het zijn maar een paar namen die symbool zijn geworden voor een onvoorstelbaar en gruwelijk kwaad. Hoe was dit kwaad mogelijk? Bij het Neurenberger tribunaal zeiden de aangeklaagden: *Wir haben es nicht gewusst*. Op een dieper niveau kun je deze woorden zo opvatten: de mens was (en is!) zich niet bewust van de verborgen donkere krachten en machten (in de Bijbel de Duivel en de Satan genoemd) die de stuwende kracht vormen achter al deze misdaden:

- Onze onwetendheid gaf ze de kans onbelemmerd op ons in te werken.
- Willen we deze eeuw tot een betere eeuw maken, dan is er geen andere weg dan ons nu met hen bezig te houden en ons bewust te worden van de machten van het kwaad: hoe ze werken, zowel in ons, als buiten ons.
- Een dergelijke opgave is niet leuk, maar wil de mens overleven, dan is er geen andere weg!
- Besef daarbij: het verwerven van inzicht in het kwaad is een belangrijk thema op onze inwijdingsweg, ofwel: van de initiatie-wetenschap.

3. De poorten van geboorte en dood

Met ons huidige bewustzijn nemen we twee poorten waar: die van geboorte en dood. Door de een betreden we het aardse leven, door de ander verlaten we het aardse leven weer. Waarvan we ons meestal niet bewust zijn, is dat er vanuit die beide poorten geestelijke krachten naar ons toestromen die aan ons trekken en die ons uit ons evenwicht willen halen. Welke krachten zijn dat?

Luciferische krachten stromen ons vanuit de geboortepoort toe, *Ahrimanische krachten* stromen ons toe vanuit de poort van de dood.

Ahriman en Lucifer werken op ons fysieke lichaam in

De luciferische krachten brengen verjonging, maar ook warmte, de ahrimanische krachten brengen verharding, verkalking en/of verstarring. Vandaar dat bij kinderen de luciferische krachten

overheersen (koorts, ontstekingen) en bij oudere mensen ahrimanische krachten (verhardende ziektes als reuma bijvoorbeeld, of een levenshouding die zegt: 'alles moet blijven, zoals het altijd was', enzovoort).

Luciferische eenzijdigheid kunnen we bestrijden met een impuls van Ahriman (*een scheutje Ahriman*), de ahrimanische eenzijdigheid kunnen we bestrijden met een impuls van Lucifer (*een scheutje Lucifer*).

Ofwel: kinderen hebben Ahriman nodig, ouderen Lucifer.

- *Rond het 7^e jaar* worden ahrimanische krachten werkzaam aan ons hoofd en schenken ons het gebit: onze tanden (met name het tandglazuur dat uit kristallen bestaat) vormen het hardste deel van ons lichaam (logisch: Ahriman is de geest van de verharding).

- *Rond het 12^e-14^e jaar* worden de luciferische krachten actief en schenken ons

geslachtsrijpheid. We pendelen in ons leven steeds tussen de luciferische en ahrimanische krachten heen en weer en proberen het evenwicht te bewaren.

Ahriman en Lucifer werken ook op onze ziel in

Ahriman en Lucifer werken niet alleen op ons lichaam in, maar ook op onze ziel.

- Lucifer probeert ons te verheffen boven het aardse bestaan en wil ons eenzijdig richten op de geestelijke wereld. Zo hoopt hij ons zweverig te maken en in een wazige mystiek te trekken.
- Ahriman wil ons alleen laten geloven in het aardse en ontkent de geestelijke wereld. Het is duidelijk dat hij in onze tijd veel mensen in zijn ban heeft weten te trekken.

Het is dus belangrijk het juiste midden tussen die beide te zoeken en niet in eenzijdigheid te vervallen.

Ahriman en Lucifer werken ook op onze geest in

Ahriman en Lucifer werken ook op onze geest in. Zo werkt bij het inslapen vooral Lucifer op ons in: hij brengt onze geest naar de geestelijke wereld. Bij het wakker worden werkt vooral Ahriman op ons in: hij trekt onze geest weer naar de aarde en verbindt deze met ons fysieke lichaam.

4. We hebben veel te danken aan Lucifer en Ahriman

Lucifer en Ahriman hebben altijd twee kanten: ze brengen ons vele positieve krachten die belangrijk zijn voor onze verdere ontwikkeling, maar ze verleiden ons ook tot afdwalingen en eenzijdigheden.

a) Een geschenk van Lucifer

In oude, voorchristelijke tijden leefde er een luciferische engel in ieder mens. De mens had toegang tot diens wijsheid. Die wijsheid was kosmisch (niet aards) en beeldend (niet abstract). Daar bleef het echter niet bij:

- In de Griekse tijd ontstond onze verstandsziel: toen kon de mens een eigen denken gaan ontwikkelen. Daardoor kwam het dat Plato, de grote wijsgeer, begrippen kon ontwerpen om de (luciferische) wijsheid die in hem leefde, tot uitdrukking te brengen.
- Zijn leerling Aristoteles ging een stap verder, en vormde die begrippen om tot een theoretisch stelsel.
- In de eeuwen die volgden, ontwikkelde de mens het (aardse) denken steeds sterker, terwijl de luciferische wijsheid (van de engel in hem) verbleekte en de mens geleidelijk ontviel.
- Bij de Romeinen kreeg het logische denken langzamerhand de overhand.
- In dezelfde tijd waarin de mens tot een eigen denken kwam, begon ook Ahriman op het denken van de mens in te werken. Daardoor ontwikkelt het menselijke denken zich in onze tijd steeds meer tot een louter materialistisch denken.

b) Het geschenk van Ahriman

Ook Ahriman gaf ons grote geschenken. Dat komt misschien het duidelijkst tot uitdrukking in het groene venster van het Goetheanum in Dornach: daar zien we hoe Ahriman aan de planeten in het heelal de juiste beweging, het juiste ritme en de juiste afstand tot elkaar meegeeft. Hij is immers de engel van maat, getal en gewicht. Deze kennis deelt hij met ons, zodat we daarmee de aarde kunnen beheren en tot kennis van de aardse wereld ofwel de materie kunnen komen. Dit geschenk van Ahriman is essentieel: zonder zijn geschenk zouden we nooit geleerd hebben de aarde te beheren. Maar dit geschenk wordt gevaarlijk, wanneer er geen tegenwicht van een luciferische impuls is en de mens ontaardt tot een ahrimanische eenzijdigheid, iets wat in deze tijd overal zichtbaar wordt. Dan ziet de mens namelijk de

aarde, de natuur en zelfs de mens als een ding zonder ziel en zonder geest.

5. Lucifer

- Zijn naam betekent **Lichtdrager**.
- In de Bijbel wordt hij de **Duivel** of **Diabolos** genoemd.
- In de Koran wordt hij **Iblis** genoemd.
- Zijn symbool is **een slang met een mensenkop**: Hij heeft geen verharde ruggengraat als de mens, omdat hij geen aardse ontwikkeling heeft meegemaakt.

Hoe ontstonden Lucifer en zijn engelen? Op de vorige incarnatie van de Aarde – de Oude Maan – waren geestelijke wezens die daar hun ontwikkeling als mens doormaakten. Dat wil zeggen: die daar hun 'ik' leerden ontwikkelen. Toen de Oude Maan echter aan het einde van haar ontwikkeling was gekomen, hadden deze wezens hun ik-ontwikkeling nog niet voltooid. Daarom bleven ze – als achtergebleven engelen – met de Aarde verbonden, toen deze uit het Pralaya opnieuw geboren werd.

Toen de Aarde geboren werd, vormde ze aanvankelijk een eenheid met de zon. Maar gedurende het tweede Tijdperk op aarde – het Hyperborese Tijdperk – kwam er een scheiding tussen de Aarde en de Zon. De meeste geestelijke wezens die toen op de Aarde leefden, gingen met de Zon mee. Maar de achtergebleven Luciferische engelen waren nog niet zover ontwikkeld dat ze meekonden met de Zon. Zij gingen naar Venus en vonden daar hun leefwereld.

Vandaar dat de oude naam waarmee Venus werd aangeduid, Lucifer is: lichtdrager. Zij is immers de morgenster en de avondster. Zij heeft ongeveer dezelfde grootte, massa en samenstelling als de Aarde. Vanaf Venus werken de luciferische engelen op de mensen op Aarde in. En wel in het menselijke lichaam: met name in het hoofd en de ruggengraat.

Wat doen Luciferische engelen?

- Ze leggen egoïstische driften en begeerten in onze ziel (astrale lichaam) neer. Daardoor dwingen ze ons het meesterschap over onze ziel te veroveren. Zo niet, dan worden wij immers de slaaf van onze begeerten en driften.

- Ze leggen het verlangen naar vrijheid en zelfstandigheid in ons neer. Zo zei de slang (Lucifer) in het paradijs tegen Adam en Eva dat de mens zou kunnen worden als God.
- Ze werken aan ons hoofd: zie ter illustratie het beeld van de Mensheidsrepresentant.
- Ze willen opstijgen, weg van de Aarde, weg naar Venus, en het liefst nog verder weg: naar de Zon. Met dit verlangen trekken ze ook ons weg uit het aardse leven.
- Ze maken ons hoogmoedig en arrogant, en verleiden ons om 'te groot' over onszelf te denken.

6. Ahriman

- Zijn naam komt uit **Perzië**: daar was Ahriman de tegenstander van Ahoera Mazdao, de God van het licht en het goede. Ahriman was de God van de dood, van duisternis, en van het kwaad.
- In de Bijbel wordt hij **Satan** genoemd.
- Hij is afkomstig uit de rijen van de hogere Engelen: **de Archai of Oerkrachten**.
- Ook hij en de zijnen zijn **achtergebleven in hun ontwikkeling**. Maar was dat bij Lucifer op de Oude Maan, bij Ahriman was dat op de Oude Zon.
- In zijn streven staat hij **diametraal tegenover Lucifer**.
- Hij wordt wel (net als Lucifer) de **Tegenmacht** genoemd.
- Hij zal binnenkort **in het Westen incarneren**.

Wat doen de Ahrimanische engelen aan ons?

- Ze richten onze aandacht eenzijdig op **de materie**: de **geest bestaat niet**.
- Dus is ook **de geestelijke wereld** in de ogen van Ahriman **onzin**.
- Ahriman is de **Heer van het intellectuele of dode denken**.
- Hij werkt vanuit **de diepte van de Aarde**.
- Hij is de grote **inspirator** van het materialisme.
- Hij wil niet dat wij wijzer worden (want dan ontwikkelen wij geestkracht).

De **gevolgen** van zijn inwerking voor de mens zijn:

- **Verharding en verhardingsziekten**
- **Angst** (als er geen geestelijke wereld bestaat, sta je wel helemaal alleen als mens, en dat roept angst op.)
- Hij verleidt ons tot **machtswellust en hebzucht**.

7. Onze dagelijkse confrontatie met Lucifer en Ahriman:

Luciferische Krachten:

Overgevoelig
Arrogant
Sentimenteel
Verspilzucht
Overmoed
Impulsief
Jonge mensen
Idealisme
Hogere noodzaak
Mystiek
Spontaniteit
Kwaliteit
Haat
Warmte
Roem
Te dichtbij
Verticaal
Erotische beleving
Praatziek
Vrouwen
Astraallichaam

Ahrimanische krachten

Afgestompt
Je minder of klein voelen
Onverschillig
Gierigheid
Lafheid
Conservatisme
Oude mensen
Realisme
Alles is toeval
Wetenschap
Geremdheid
Kwantiteit
Angst
Koude
Anonimiteit
Te afstandelijk
Horizontaal
Pornografie
Zwijgzaam
Mannen
Etherlichaam

8. Lucifer en Ahriman en onze chakra's

Lucifer:	Chakra:	Ahriman:
1. Levensangst	Stuitchakra	Agressie om te overleven
2. Slachtofferschap	Sacrale chakra	Haat, woede, gekwetstheid
3. Manipuleren	Miltchakra	Angst
4. Je verliezen in de ander	Hartchakra	Onverschillig voor de ander
5. Zelfoverschatting	Keelchakra	Het Ik is een lich. eigenschap
6. Onbetrouwbare visioenen	Voorhoofdchakra	Helder zien waar je kansen op bezit en macht liggen
7. Extase, los van de aarde	Kruinchakra	Opgesloten in jezelf, depressief

(Zie hiervoor Roland van Vliet, *Wie zeggen de mensen dat Ik Ben?*)

De weg van Christus is de weg tussen die beide uitersten door gaat en het evenwicht bewaart: de weg van het midden:

- **Denk aan de drie kruisen op Golgotha, waar Jezus Christus hangt tussen twee kwaden (= twee misdadigers).**
- **Zie ook het verhaal over de verzoeking van Jezus Christus in de woestijn** die direct na de Doop in de Jordaan (en dus direct na de incarnatie van de Christus in de mens Jezus) plaatsvond. Bij die verzoeking dagen Lucifer en Ahriman sámen Jezus Christus uit. Besef daarbij wel dat de Christus zich had belichaamd in drie lichamen (het fysieke, etherische en astrale lichaam) waarin Lucifer en Ahriman heersten (zoals ze dat in elk mensenlichaam doen). Aan Jezus Christus werd gevraagd:
 - *De duivel (Lucifer) te aanbidden* om het koningschap over het hele aardrijk te ontvangen (door Lucifer),
 - *Van de dakrand van de tempel te springen* (door Lucifer en Ahriman),
 - En om *van stenen brood te maken* (door Ahriman).

Jezus Christus wijst de verzoeking af en gaat er niet op in. Dat is het begin van zijn drie jaar durende strijd met die beiden, waarbij Hij hen langzaam uit zijn lichamen verdrijft. Toen Hij aan het kruis hing, heeft Hij het laatste restje Ahriman uit de botten van zijn fysieke lichaam verdreven. Toen was zijn fysieke lichaam eindelijk gereed om door de dood heen te worden omgevormd tot het opstandingslichaam: een geestelijk-fysiek lichaam dat geheel zuiver en schoon is en dat wij eens

allemaal zullen ontvangen.

De strijd die Jezus Christus dus direct na de Doop begon, is de strijd die ook wij – in navolging van Hem - zullen moeten voeren.

9. De houtsculptuur van Rudolf Steiner

In het Goetheanum in Dornach (*bij Bazel*) staat de houtsculptuur die Rudolf Steiner samen met Edith Maryon maakte en die meestal de **Mensheidsrepresentant** genoemd wordt. (Beter vertaald: **de representant van het mens-zijn.**)

In dit beeld drukte Rudolf Steiner de geestelijke winst uit die een mens kan behalen als hij de weg van het midden tussen Lucifer en Ahriman vindt. Juist bij dit zoeken naar evenwicht tussen die beide krachten verovert de mens een geestelijke kracht: de Geest die – leven na leven - steeds meer zichtbaar zal gaan worden in de trekken van zijn gezicht en de houding van zijn lichaam.

Natuurlijk zien velen in deze gestalte niet alleen de mens die wij worden gaan, maar ook de Christus: Hij is immers degene die ons is voorgegaan op deze weg en die de Geest tot in elke vezel van zijn lichaam tot uitdrukking of tot leven bracht.

Opvallend in dit beeld is dat de centrale gestalte (Christus) Lucifer en Ahriman niet bestrijdt, maar met liefde benadert. En juist deze liefde is het die hen hun macht ontnemt, waardoor Lucifer ter aarde stort en Ahriman ineenkrimpt.

Het beeld wil duidelijk maken dat we Lucifer en Ahriman niet moeten ontlopen (kan niet eens), maar dat we naar het evenwicht tussen die beiden moeten streven. Dat evenwicht, ofwel dat midden is de weg van Christus.

10. De incarnatie van Lucifer

Het doel van onze aardse incarnaties is het verwerven van een ik: eerst een lager ik (of ego), daarna het hogere Ik (of ons hoger Zelf). Om ons daarvoor de nodige impulsen te geven, zijn Lucifer en de Christus eenmaal geïncarneerd op aarde, en zal Ahriman binnenkort incarneren in een mensenlichaam. We moeten nooit vergeten dat ook de incarnaties van Lucifer en Ahriman uiteindelijk bedoeld zijn om ons helpen op de weg van geestelijke groei.

De eerste incarnatie van deze drie was die van Lucifer. Al veel langer werkt hij op ons in: in oude, voorchristelijke tijden, werd (zoals we

eerder al zagen) een Luciferische engel in ons werkzaam: deze liet ons delen in zijn wijsheid. Wij ervoeren die wijsheid innerlijk als een ingeving. De wijsheid die in ons leefde, was echter kosmisch, en niet aards, en beeldend, dus niet abstract of logisch.

Deze wijsheid werd versterkt toen Lucifer zich aan het begin van het derde millennium belichaamde. Dat gebeurde in dezelfde tijd dat het Kali Yuga begon, het tijdperk waarin de mens heel geleidelijk de directe verbinding met de geestelijke wereld zou verliezen. Hij incarneerde in China, waarschijnlijk in de gele keizer Huáng Di, en bracht een grootse wijsheid die de basis vormde van de Chinese cultuur. Daarbij schonk hij de mens indrukwekkende inzichten op medisch gebied en vormde een onmisbare impuls voor de verdere ontwikkeling van de mensheid.

Wat er echter ontbrak aan de wijsheid van Huáng Di/Lucifer, was een morele impuls, ofwel een gevoel voor wat goed en wat kwaad is. Hoe kwam dat? Door de wijsheid van de Luciferische engel voelde de mens zich verbonden met de geestelijke wereld. Daarom sprak het voor hem vanzelf de aanwijzingen en richtlijnen voor het dagelijkse leven te volgen van de grote ingewijden die nog veel sterker dan hij met de geestelijke wereld verbonden waren en die de mensen daardoor konden aangeven wat juist was en wat niet goed was. De mens had toen dus geen eigen, innerlijk besef van goed en kwaad.

Bij de voortgang van het Kali Yuga vervaagde geleidelijk de wijsheid van de Luciferische engel in de mens. Maar tegelijk ontwikkelde de mens een logisch, aards denken. Zie wat ik eerder al over Plato en Aristoteles vertelde. Ook de ingewijden verloren geleidelijk de verbinding met de geestelijke wereld en daardoor ook hun natuurlijke, vanzelfsprekende autoriteit. Daarmee kwam de mens voor de vraag te staan: waar halen wij nu het inzicht vandaan in wat goed is, en wat kwaad?

Om ons die morele impuls te brengen incarneerde de kosmische Christus omstreeks het jaar 30 in de mens Jezus van Nazareth. Door de grote transformatie die Jezus Christus doorleefde op de weg door de dood aan het kruis naar de Opstanding, werd de Christusgeest omgevormd tot de Christus-impuls: een geestkracht die de mens in zichzelf kan opnemen en die zich in hem als zijn geweten, en als zijn hogere Ik (of hoger Zelf) kan ontplooien. Zo ontving de mens van Christus wat Lucifer hem niet kon geven: een morele impuls ofwel het besef van goed en kwaad.

De oude Oosterse of Luciferische impuls vervaagde steeds meer, werd zwakker en verloor zijn levenskracht. Tenslotte werd hij geheel uitgeroeid: in China door het communisme en in India door het westerse, kapitalistische denken.

11. De komende incarnatie van Ahriman

Toen de impuls van Lucifer vervaagde, trad een nieuwe impuls, die van Ahriman, naar voren. Daardoor staan we nu aan de vooravond van de derde en laatste grote incarnatie: die van Ahriman. Deze zal plaatsvinden aan het begin van het derde millennium. Vaak wordt gezegd dat dit in de 21^e eeuw zal gebeuren: zeer binnenkort dus. In de huidige tijd bereidt Ahriman zijn komende incarnatie grondig voor. Net zoals de komst van de Christus werd voorbereid door de profeten en door de stichting van het volk Israël, bereidt nu ook Ahriman zijn incarnatie voor. Hoe doet hij dat?

Allereerst door incorporaties: Ahriman zelf of een van zijn engelen incarneert gedeeltelijk in sommige mensen; dat wil zeggen: wel in hun astrale, maar niet in hun fysieke lichaam. De filosoof Nietzsche is een bekend voorbeeld daarvan. Maar daarnaast zal Ahriman vanaf het einde van de 20^e eeuw door verschillende auteurs heen werken. Denk bijvoorbeeld aan iemand als Dick Schwaab die een boek schreef: *Wij zijn ons brein*. Volgens hem bestaan er geen ziel en geen geest die onafhankelijk van onze hersens kunnen werken. Hij vindt dan ook het boek van Pim van Lommel (*Eindeloos Bewustzijn*) *overbodig en flauwekul*.

Het is belangrijk om te beseffen dat Ahriman bij zijn komende incarnatie zal optreden als weldoener op een moment dat de aarde in grote nood verkeert. Hij bootst de heilsdaad van Jezus Christus na! Daardoor zal hij in staat zijn vele mensen te verleiden.

We zagen eerder al op welke manier Ahriman zijn komende incarnatie hier op aarde voorbereidt. Maar welke voorbereidingen zijn er in de geestelijke wereld aan zijn komende incarnatie voorafgegaan? Dan doemt voor ons geestelijke oog meteen de grote strijd op die Michaël gevoerd heeft met Ahriman tussen 1841 en 1879. Deze strijd eindigde met een overwinning van Michaël: Ahriman werd naar de aarde verbannen. Daar verblijft hij nu in het hart van de aarde (zie de Mensheidsrepresentant van Rudolf Steiner).

12. Ontwikkelingen op aarde die de komst van Ahriman aankondigen:

De ontwikkeling van een medische wetenschap die zich alleen richt op het fysieke lichaam en geen rekening houdt met de ziel en de geest. Zo wordt de mens gereduceerd tot zijn brein.

Rudolf Steiner zei eens: *Men zal het als een ziekte gaan zien als een mens spreekt over de ziel en de geest, en men zal zelfs een geneesmiddel vinden tegen deze ziekte* (denk aan een pil, een inenting of een chip).

Vroeger werd de geest afgeschaft door de kerk (in 869 op het Concilie in Constantinopel), in de huidige tijd wordt ook de ziel afgeschaft. Dat begon al bij Marx en Engels, maar ook Nietzsche werkte daaraan mee.

Net zoals het lichaam van Jezus Christus moest worden voorbereid, zal dat ook gebeuren met het lichaam van Ahriman – denk bijvoorbeeld aan klonen, waarbij wel een lichaam wordt gevormd, maar zonder ziel en geest.

Ray Kurzweil voorspelt dat in 2045 de mens een symbiose zal aangaan met de computer: die zal geïntegreerd worden in het zenuwstelsel van de mens.

De economie staat centraal: de Ahrimaanse mens is een slaaf van de economie. De betekenis van de Geest - en dus van Pinksteren - zal steeds moeilijker te begrijpen worden voor de mens. D66 wil de tweede Pinksterdag afschaffen: past in het straatje van Ahriman.

In de films van Harry Potter zien we de strijd met Ahriman weerspiegeld: Voldemort kan gezien worden als een verbeelding van Ahriman, de leraar Perkamentus als een verbeelding van Christus.

13. Hoe kunnen we ons beschermen tegen Ahriman?

Als je tevreden bent met wat het lot je schenkt. Rudolf Steiner: *Verheug je in wat je geschonken wordt, en verlang niet naar wat je niet beschoren werd!*

Ga de weg van geestelijke groei.

Verbind je met de kosmische Christus: Hij is na 1879 afgedaald in de etherische wereld. Daar nam hij *de zwarte wolken van ons materialisme* in zich op en leidde daardoor een geestelijke

verstikkingsdood. Maar Hij stond op uit de dood en staat nu vanuit de etherische wereld iedereen inspirerend en helpend bij die zich met Hem verbindt.

Christus is het die ons inzicht schenkt in Ahriman en in zijn sluwheden. Inzicht krijgen is dé opdracht voor ieder van ons in deze tijd!

14. De Asoera's

Er is nog een derde macht van het kwaad: **de Asoera's**. Zij werken in op de bewustzijnsziel van de mens. Daarmee ziet de ontwikkeling er als volgt uit:

Lucifer werkt in op ons astrale lichaam, met name op onze **gewaarwordingsziel**,

Ahriman werkt in op ons etherische lichaam en vandaar uit op onze **verstandsziel**,

En **de Asoera's** werken in op onze **bewustzijnsziel**.

Het belangrijkste doel van de Asoera's is het tegengaan van de geboorte van ons hoger Zelf of ons hogere Ik. Zij willen bewerken dat de mens alleen maar leeft in de sfeer van de zintuiglijk waarneembare dingen en daardoor al het geestelijke (engelen, geestelijke wereld) vergeet.

De leider van de Asoera's is **Sorat, de zonnedemon**. Nu Jezus Christus als Zonnegeest de geest van de aarde is geworden, zal Hij de aarde geleidelijk omvormen tot de nieuwe zon. Dat wil Sorat met hand en tand tegengaan. Hij is dan ook de grote tegenstander van Christus bij uitstek, de Antichrist. Hij werkt via:

- Onbeheersbare (seksuele) hartstochten,
- Verslavingen,
- Racisme,
- Misbruik van moderne wetenschap (genmanipulatie, robots, chips, atoomkracht en zwarte magie).

15. Hoe kunnen we Lucifer, Ahriman en Sorat bestrijden?

Lucifer door middel van **moraliteit en naastenliefde** (zo bestrijd je namelijk het egoïsme dat Lucifer ons brengt),

Ahriman door middel van **inzicht en door ons te verbinden met de etherische Christus**,

Sorat door het zwaard van **Michaël: met een groeiend zelfbewustzijn, en door een toenemende geestelijke ontwikkeling.**

16. Om niet te vergeten:

Christus staat ons bij – en er is dus geen reden voor angst of paniek!

Christus is onze inwijder en is vlakbij: in de etherische wereld. In wezen staat Hij naast ons en hoeven we alleen maar onze hand in de zijne te leggen!

oktober 2019
www.hansstolp.nl

In het Goetheanum in Dornach (bij Bazel) staat de 9 meter hoge houtsculptuur die Rudolf Steiner samen met Edith Maryon maakte en die meestal de **Mensheidsrepresentant** genoemd wordt. (Beter vertaald: ***de representant van het mens-zijn.***)





Lucifer



Ahriman

STICHTING 'DE HERAUT'



AGENDA

Voor andere Thema-dagen van Hans Stolp
georganiseerd door stichting 'De Heraut'
zie

www.stichtingdeheraut.nl

Op deze website vindt u onder het menu-item *Thema-dagen*
ook de gepresenteerde afbeeldingen
en de digitale versie van dit boekje.

Voor Inlichtingen en opgave voor een Thema-dag

Secretariaat Stichting De Heraut
Uitstroom 1, 5345 RX, Oss
Tel: 0412 644856
Email: secretariaat@stichtingdeheraut.nl

De website van Hans Stolp is:

www.hansstolp.nl

Meer over het esoterisch christendom
kunt u vinden op de website

www.esoterischchristendom.nl