

# THEMA-DAG

## Mijn beschermengel en ik



Hans Stolp

Januari 2016

## Jij, mijn Engel, mijn houvast

Toen, toen ik nog niet geboren was  
en leefde in het stralende licht  
van de geestelijke wereld, waar alles  
liefde is, bereidde jij, mijn Engel,  
mij voor op het komende leven.

Je zei: straks daal je af naar de aarde  
om daar de lessen in liefde te leren.  
Je zult het niet gemakkelijk hebben  
en eenzaamheid, verdriet en pijn  
moeten doorstaan. Maar alleen zó  
zal je kunnen groeien in liefde.

Je vertelde me ook dat ik op aarde  
zou moeten leren op eigen benen  
te staan en behalve dat zou moeten  
leren om niet alleen liefde te geven,  
maar ook om die te ontvangen.  
Want, zei je, alleen wie ontvangen kan,  
kan geven. Dat wordt jouw levensles.

Toen ik afdaalde naar de aarde  
en de vergetelheid als een wolk  
over mij heen viel, verloor ik gaandeweg  
de directe verbinding met jou.

Maar ook al ben ik me vaak niet bewust  
van jou, je blijft ook nu voor mij zorgen.  
Je leidt mij liefdevol door al mijn lessen heen,  
je inspireert mij en helpt mij te groeien.

Waar ik toeval zie, ben jij aan het werk.  
Waar ik inzicht vind, werd dat mogelijk  
door jouw influïstering. En waar ik  
ondanks alles staande bleef, gaf jij  
mij kracht. Jij, mijn Engel, mijn houvast.

En straks, op de grens van leven en dood,  
zal de sluier wijken en zal ik jou terugzien.  
Met intense dankbaarheid zal ik in je armen  
vallen en ik zal voelen: ik ben thuis.

## Inleiding

### *De zeven incarnaties van Moeder Aarde:*



- ❖ **De Engelen staan één stap hoger dan de mens:** zij werden mens op de vorige incarnatie van Moeder Aarde: de Oude Maan.
- ❖ Op de volgende incarnatie van Moeder Aarde: Jupiter, zullen **de Engelen tot een Aartsengel** geworden zijn en **de mens tot een Engel**.
- ❖ Zoals de mens staat tot het dier (die op Jupiter mens zullen worden), zo staat de Engel tot de mens: wij zijn de jongere broertjes en zusjes van de engelen.

### 1. Hoe onze engel met ons leeft: vanaf onze geboorte tot in onze dood

- ❖ **Bij een pasgeboren kind** is de inwerking van de engel nog zo voelbaar en zichtbaar in de wijsheid en zuiverheid die in de ogen van dat kind te lezen zijn.
- ❖ **Als het kind ouder wordt**, legt de engel bepaalde idealen neer in de diepte van zijn ziel. Deze maken de jonge mens idealistisch en vormen de stille kracht bij het zoeken van een opleiding en het kiezen van een baan.
- ❖ Als we eenmaal **volwassen** zijn, trekt onze engel zich terug om ons vrij te laten; dan werkt hij/zij vooral **van buitenaf** op ons in: via andere mensen, een boek dat ergens ligt en andere zogenaamde 'toevalligheden'.
- ❖ **In de ouderdom en bij de naderende dood** roept onze engel onze herinneringen wakker om alvast een begin te maken met een bezinning op het leven dat achter ons ligt.
- ❖ **Bij onze dood vinden we onze engel terug**; door zijn ogen kijken we nu terug naar ons aardse leven. Dankzij hem/haar beginnen we dan eindelijk het waarom van alles wat ons op aarde overkwam, te doorzien.

## 2. Wat beleeft onze engel aan en met ons?

- Onze engel blijft voortdurend dichtbij ons, welke weg wij ook gaan. Daarom kan hij/zij *intens lijden* als wij onze mogelijkheden vergooien en onze opdracht missen. Een dergelijk leed is zwaarder dan menselijk leed. Onze engel verovert echter op dat verdriet de kracht van dulden en verdragen.
- Onze engel heeft **een eindeloos sterk vertrouwen in ons**, en bewaart dat vertrouwen ook als wij dat voortdurend beschamen.
- Hij/zij houdt **het oog gericht op onze toekomstige mogelijkheden**, ook al brengen wij daarvan op dit moment nog niets terecht.
- Onze engel **loopt** het **gevaar** met ons in een sfeer van verharding en duisternis terecht te komen. Het is zelfs mogelijk dat een engel afvallig wordt, want verleid wordt door onze duisternis.
- **Een groot geschenk voor onze engel is onze oprechte kinderlijkheid.** Jezus zegt (in Mattheus 18:10): *Ziet toe dat gij niet één dezer kleinen veracht. Want ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het gezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is.* Als wij onze kinderlijkheid verliezen, komt onze engel in een donkere sfeer terecht, omdat hij/zij de directe verbinding met God verliest.
- **Onze engel kan ook iets heel bijzonders met ons beleven: de geboorte van Christus in ons hart.** Je mag dit geheim ook noemen: **de opstanding van Christus in ons hart.** Dit geheim van de dood en opstanding van Christus kan onze engel alleen op aarde, in de verbinding met ons, ontdekken, beleven en zich eigen maken. Het Christusgeheim begint voor onze engel namelijk op te lichten wanneer wij ons dat geheim eigen maken. En onze engel wil dat zo graag begrijpen, omdat nu al 2000 jaar lang vanaf de donkere aarde het licht van Christus oplicht en straalt tot ver in de geestelijke werelden.

### 3. Onze engel als onze (levens)inwijder

In zeven stappen brengt onze engel ons tot inzicht in het leven:

1. **De beoefening van dankbaarheid.** Kijk terug op je leven en verwonder je; ontdek de betekenis van het geluk, het verdriet, de tegenslag en de successen die je beleefde. Wanneer je dat doet, kom je op een weg van geestelijke groei terecht, die wel de levensinwijding genoemd wordt.
2. **Het verwerven van vertrouwen:** uit waarachtige dankbaarheid vloeit als vanzelf een groeiend vertrouwen voort.
3. **Leven in geduld en overgave:** de dankbaarheid en het vertrouwen dat we ons eigen gemaakt hebben, maken het ons nu mogelijk geduld te beoefenen en ons in vertrouwen over te geven aan de leiding van onze engel.
4. **De leiding van de engel in het leven van anderen op het spoor komen:** ontdek de verborgen leiding bij hun levenslessen, ontdek hun heel eigen weg om hun idealen en de inspiratie van hun engel tot uitdrukking te brengen.
5. **Zie hoe verschillend de engelen zijn en hoe verschillend ze op ons inwerken:** een musicus wordt heel anders geïnspireerd dan een moeder, een politicus of een kunstenaar.
6. **Leer je engel geven wat hij/zij nodig heeft:** bijvoorbeeld het weten van het hart, maar ook je enthousiasme, je vertrouwen, en je inzicht in het Christusgeheim.
7. **Leer door de ogen van je engel naar andere mensen te kijken en houd je hart open voor hun mogelijkheden.** Concentreer je niet op het negatieve in de ander, maar ontdek wat voor begaafdheden er in de ander in de kiem besloten liggen. Door zo te kijken word je één met je engel.

#### 4. De uitstraling van de engelen

De Duitse dichter Rilke zei (in de Duineser Elegieën die omstreeks 1920 geschreven werden) over de ontmoeting met een engel:

*Wie, toen ik riep, hoorde mij uit de engelenrijen? En zelfs als er plotseling eentje mij aan het hart drukte: ik zou vergaan bij zijn sterkere aanwezigheid. Want het schone is niets dan het verschrikkelijkste begin, wat we nog niet kunnen verdragen, en wij bewonderen het zo, omdat het gelaten versmaadt ons te vernietigen. Elke engel is verschrikkelijk.*

Als in de verhalen van de bijbel een engel verschijnt, zegt deze vaak: **Vrees niet**. De uitstraling van een engel is immers schokkend en kan ons uit ons evenwicht brengen. Begrijpelijk: **in onze engel komt de weerschijn van Gods stralende, alles omvattende kracht tot ons ...**

Ook in de hedendaagse omgang met engelen is iets van die eerbied onmisbaar: waar die ontbreekt, is er naar mijn mening van geen echte omgang met engelen sprake, maar van fantasie of wensdenken!

#### 5. De engelen bereiden in ons de toekomst voor

De engelen leggen drie impulsen in ons astraallichaam neer. Dankzij deze impulsen zal de mensheid genezing kunnen vinden:

- **Het gevoel niet gelukkig te kunnen zijn, als niet iederéén gelukkig is.**
- Het verlangen om **het verborgen goddelijke in de mens te mogen ontwaren.**
- Het verlangen om te komen tot **een denken met het hart.**

#### 6. Een geniaal mens is een geïnspireerd mens ...

De Romeinen kenden **de genius**, een helpende geestelijke kracht die wij onze beschermengel zouden noemen. Zij brachten offers aan de genius en vereerden hem. Van dit woord genius is het woord **geniaal** afgeleid: *een geniaal mens is iemand die doordrongen wordt door de ingevingen van zijn engel en vandaar uit handelt.*

De Grieken kenden **de daimon**. De beroemde filosoof **Socrates**

vertelt hoe hij praat met zijn daimon, raad van de daimon krijgt en hoe hij in alle situaties op de daimon vertrouwt.

De Griekse dichter **Menander** zegt dat een daimon ieder mens vanaf de geboorte bijstaat als een goede inwijder in de mysteriën van het leven!

## 7. Samen naar de aarde, samen weer terug ...

### ***Een blik op het komende leven***

Onze engel bereidt ons in de geestelijke wereld zorgvuldig voor op het komende leven en laat ons in beelden dat komende leven zien. Met name laat hij (zij) ons *de belangrijkste gebeurtenissen* ervan zien, en laat ons daarnaast zien *waarom* die nodig zijn.

Ons hoger zelf begrijpt dit en stemt ermee in. Ook krijgen we te zien *welke mensen we in het komende leven (weer) ontmoeten zullen* en wat we met hen beleven zullen.

Daarnaast bereidt onze engel ons in een laatste gesprek voor op de gevoelens van *eenzaamheid* en *angst* die de meeste van ons in dit leven te doorleven krijgen. Daarbij maakt hij/zij ons duidelijk dat die gevoelens behoren bij *de beslissende transformatie* die de aarde in deze tijd doormaakt. Maar hij/zij heeft er vast ook bij gezegd dat het een voorrecht is om erbij te mogen zijn, en *dat God ons nodig heeft*.

## 8. Een blik op de twee grote levenslessen van onze tijd

❖ ***De les van gelijkwaardigheid*** voor het eerst is gelijkwaardigheid op aarde mogelijk!

❖ ***De les van zelfstandigheid***, ofwel het staan op eigen benen. Daarvoor is het nodig om:

- ***Je gedachten vrij te maken*** van wat anderen je willen laten denken, zodat er ruimte komt voor wat onze eigen engel in onze ziel naar boven wil laten komen.
- ***Je gevoel vrij te maken*** van angsten, zorgen enzovoort, zodat we voelend leren kijken tot voorbij de buitenkant.
- ***Je wilskracht vrij te maken***, zodat we in staat raken in de geest van onze engel de aarde om te vormen!

## 9. Samen met onze Engel onderweg

### ***De afdaling***

*Bij onze afdaling naar de aarde valt de sluier van de vergetelheid gaandeweg over ons heen. Daarbij komen we steeds meer in ons ego terecht en verliezen we meer en meer de bewuste verbinding met onze engel.*

### ***Samen op aarde***

Als kind ervaren we onbewust nog de inwerking van onze engel vanbinnen, in ons hart. Maar als we volwassen worden kan onze engel alleen nog van de buitenkant af op ons inwerken. Dan zullen wij zelf moeite moeten gaan doen om de verbinding met onze engel weer bewust te worden. Dat doen we door zogenaamde toevalligheden op het spoor te komen, onze gevoeligheid te ontwikkelen, terug te kijken op ons leven, dankbaar te worden en verwonderd te raken.

### ***De nachtelijke verbinding***

Vooraf 's nachts, als we slapen en uit ons lichaam treden, werkt onze engel op ons in en dan met name vanuit de inspiratie van de aartsengel Michaël, de leidende aartsengel van deze tijd. Daarbij legt hij/zij (als we daarvoor openstaan) de volgende impulsen in ons neer die steeds meer op ons bewuste, alledaagse leven gaan inwerken:

- het verlangen naar vrijheid;
- het verlangen naar échte ontmoetingen;
- het verlangen de samenhang tussen deze wereld en de geestelijke wereld te gaan begrijpen;
- het verlangen om iets van de zin van het (en van ons eigen) leven te begrijpen.



### ***Hulp bij het leren van de aardse lessen***

Onze engel helpt ons bij het doorleven van de les van het loslaten en bij de conflicten en breuken met mensen in mijn leven. Ook schenkt hij/zij mij inzicht in wat ik voor mijn familie, mijn volk en de mensheid betekenen mag. Ook verbindt hij/zij mij met de hogere engelen, met Michaël en met Christus. Bij dit alles groeit mijn engel ook zelf door alles wat hij/zij met mij meemaakt. Met name ontvang ik zijn/haar hulp bij het gaan van de inwijdingsweg.

### ***Elkaar terugzien bij de dood***

Als we sterven, staat onze engel ons vol liefde op te wachten. Als we ons van hem/haar bewust geworden zijn, zullen we haar of hem daar vol vreugde zien staan en ons in vol vertrouwen aan haar/zijn leiding toevertrouwen. Dan zijn we weer één met elkaar.

## Mijn engel en ik

Toen, toen ik nog niet geboren was, bereidde  
jij mij vol liefde voor op het komende leven.  
Je liet mij zien wat komen ging, zodat ik  
in mijn hart 'ja' leerde zeggen tegen dat leven.

Toen ik een kind was, droeg je me vol liefde.  
Je doorstraalde mijn ziel met jouw weten  
en in mijn ogen fonkelde jouw geestkracht  
als een oeroude wijsheid die ontroert.

Toen ik opgroeide, legde je de idealen  
die mijn leven zouden gaan bepalen,  
in mijn hart neer. Sinds die tijd leef ik  
voor wat jij toen als bezieling in mij legde.

Toen ik volwassen werd, trok je je meer  
en meer terug om mij de vrijheid te geven  
mijn eigen weg te gaan. In je liefdevolle  
terughoudendheid begeleidde je mij toen  
van buitenaf, door allerlei 'toevalligheden':  
een spontane ontmoeting, een boek dat mij  
in handen werd gedrukt, een telefoontje.

Toen ik ouder en ouder werd en ik weer tijd kreeg voor mezelf, kwam je me weer nader. Je riep voor mij de herinneringen van het nu bijna voorbijgeleefd leven wakker, zodat ik mij bewust zou worden van wat dit leven mij gebracht, gegeven en geleerd had.

En straks, als ik sterf, sta je mij op de grens op te wachten; dan zal ik jou weer zien van aangezicht tot aangezicht, jij, mijn engel, mijn geliefde metgezel. Door jouw ogen zal ik terugkijken en vol dankbaarheid zal ik de zin van mijn voorbijgeleefd leven gaan begrijpen.

Jij, mijn engel, ik weet: je geeft me zoveel, je geeft jezelf aan mij, wat dat jou ook kost. Nu bid ik dat ook jij zult mogen groeien door alles wat wij aan en met elkaar beleefden.

Jij, mijn engel, je bent de dragende kracht van mijn leven, mijn houvast en mijn liefde.

Hans Stolp  
januari 2016

## STICHTING 'DE HERAUT'



### AGENDA

Voor andere themadagen van Hans Stolp  
(georganiseerd door stichting 'De Heraut')

zie

[www.stichtingdeheraut.nl](http://www.stichtingdeheraut.nl)

Inlichtingen en opgave bij:

Secretariaat Stichting De Heraut  
Uitstroom 1, 5345 RX, Oss

Tel: 0412644856

Email: [secretariaat@stichtingdeheraut.nl](mailto:secretariaat@stichtingdeheraut.nl)

Website: [www.stichtingdeheraut.nl](http://www.stichtingdeheraut.nl)

De website van Hans Stolp is:

[www.hansstolp.nl](http://www.hansstolp.nl)